

## Schoolbankenproject

### Verslag Pater Jan Van Roy

Februari 2012

Beste mensen van Lichtaart,

Begin juli van verleden jaar mocht ik bij jullie een gezellige avond in het groen doorbrengen, samen met medewerk(st)ers afkomstig uit de verschillende organisaties van Lichtaart. Zij hadden een parochiedag en het "Waterputfestival" georganiseerd waarvan de opbrengst, naast een project in India, bestemd was voor schoolbanken in twee van onze scholen in Katanga. Die avond mocht ik een cheque van 5.000 Euro in ontvangst nemen.

Wat is er met dat geld gebeurd?

Uiteraard is het geld voor schoolbanken gebruikt, maar momenteel nog niet helemaal. Graag wat uitleg.

2.800 Euro (3.750 dollar) werd overgemaakt aan medebroeder Tony Schildermans uit Overpelt. Hij had op dat moment een grote nood aan schoolbanken voor zijn middelbare school te Musoshi. Musoshi is een gemeente die helemaal in het zuiden van Congo gelegen is, niet ver van de grens met Zambia. De mensen daar leven er zeer arm want de kopermijn wordt sinds de jaren 1990 nog enkel onderhouden, maar niet meer ontgonnen wegens wanbeheer en bij gebrek aan moderne infrastructuur.

Een school in St. Truiden had 2.100 Euro bijeengekregen voor het project van Tony maar dat was onvoldoende om alle banken die de school nodig had te laten bijmaken. Daarom was Tony dolblij dat ik hem, dankzij jullie inzet, het ontbrekende geld kon overhandigen. Tony heeft daarmee namelijk zijn banken kunnen laten herstellen en houten banken laten bijmaken. Hij had zoveel banken nodig dat hij zich verplicht zag om houten banken te laten maken in plaats van metalen. Het vervaardigen van een houten bank kost 40 dollar, een metalen kost echter tweemaal zoveel: 80 dollar.

Met het overblijvende bedrag van de opbrengst van de Parochiedag en het Waterputfestival, 2.200 Euro, (in juli 3.000 dollar waard) werden 30 schoolbanken besteld voor onze lagere school in Kandulwe, een dorp in de brousse, zowat 25 km verwijderd van Lubumbashi. In dat dorp is Pater Marcel Zeng, een Congolese medebroeder, begin 2000 in de kapel met een lagere school begonnen. Ondertussen hebben wij, dankzij financiële hulp uit België, een klaslokaal laten bouwen en een tweede is in afwerking. Maar de 30 bestelde schoolbanken zijn momenteel nog steeds niet ter plaatse. De reden hiervoor is dat met de soldeerder werd overeengekomen dat de delen van de banken ter plaatse met een electrogeengroep aaneen zouden gelast worden.

We hadden die laswerken ook in Lubumbashi kunnen laten doen, doch dat zou duurder uitgevallen zijn. Bovendien krijg je 30 afgewerkte schoolbanken niet op één vrachtwagen. Het ongeluk wilde echter dat een brug naar het dorp Kandulwe door een zware vrachtwagen onbruikbaar was gemaakt. Toen de brug hersteld was, was het regenseizoen begonnen en dan is er vanwege de modder geen doorkomen aan. Dus we zullen moeten wachten tot midden april om de onderdelen van de banken ter plaatse te krijgen en deze dan aan mekaar te laten lassen. Zodra deze banken afgewerkt zijn, stuur ik jullie zeker foto's.

Ondertussen kan ik jullie momenteel al volgende foto's bezorgen:

- foto's van de schoolbanken in de school van Musoshi
- foto van leerlingen die les volgen in de kapel van Kandulwe
- foto van het tweede leslokaal dat in Kandulwe in aanbouw is

Mag ik jullie, vanwege mijn confraters, mezelf en zeker en vast ook vanwege de kinderen zeer hartelijk DANK zeggen voor deze zeer concrete hulp aan de ontwikkeling van de Congoleze bevolking.

Pater Jan VAN ROY

Aalmoezenier van de Arbeid

Katanga – Democratische Republiek Congo